

Liturgie morgendienst 12 mei 2019

1. Muziek voor de dienst

Welkom, mededelingen

Stil gebed

2. Gezongen votum, gesproken groet, gezongen amen

3. Psalm 84: 1 en 2 (LvK)

Lezing van Gods geboden

Gesprek met de kinderen

4. Kinderlied: Op Toonhoogte 531 (**tekst: zie volgende pagina**)

Kinderen gaan naar de zondagsschool

Gebed

Schriftlezing: Psalm 84

5. Psalm 91:1 (LvK)

Verkondiging

6. Zingende Gezegend 213 (**tekst: zie volgende pagina**)

Formulier

Gebed

Geloofsbelijdenis

Kinderen komen terug uit de zondagsschool

7. LB 377: 1, 2, 4 en 5

Vredeswens en in de kring gaan staan

Viering van het avondmaal

8. Psalm 65: 2 (LvK)

Afsluitend dankgebed en voorbede

9. Inzameling van de gaven

10. Opwekking 770

Zegen

11. Gezongen amen

12. Muziek na de dienst

Jezus is de goede herder

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Als je 's avonds niet kunt slapen
Als je bang in 't donker bent
Denk dan eens al die schapen
Die de HEER bij name kent

Jezus is de goede herder
Jezus hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

En wanneer je soms alleen bent
En je hart is vol verdriet
Denk dan aan de goede herder
Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Jezus is de goede herder
Jezus Hij is overal
Jezus is de goede herder
Brengt mij veilig naar de stal

Zingende Gezegend 213

Dit huis en herberg onderweg
Dit huis, een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg
geen rust, geen ruimte meer kon vinden.
Een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.

Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is tot ons heil gegeven.
Een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad struikelt
en langer niet wil leven,
plaats tegen de neerslachtingheid,
een pleister van barmhartigheid.

Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud,
ligt langs de weg als een Oase;
hier kan men putten: nieuwe kracht,
hier is een oor voor elke klacht.
Hier schijnt de zon, de zon van Pasen.
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.