

De onrechtvaardige rentmeester

Preek over Lucas 16:1-9



“De Mammon (rijkdom) gebruiken om
Gods koninkrijk binnen te gaan”

Het verhaal



De onrechtvaardige rentmeester

*En de heer pries de **onrechtvaardige**
rentmeester omdat hij **slim** was geweest*

(Lucas 16:8a)

De ~~onrechtvaardige~~ slimme rentmeester

*En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij **slim** was geweest:*

*Want de kinderen van deze eeuw gaan **slimmer** om met hun eigen soort dan de kinderen van het licht.*

(Lucas 16:8)

De slimme rentmeester

*En ik zeg tegen jullie: maak voor jezelf vrienden met de **onrechtvaardige mammon**, opdat, wanneer de mammon er niet meer is, zij je zullen ontvangen in eeuwige tenten*

(Lucas 16:9)

Jezus over geld en wederkerigheid

En is het een verdienste als je geld leent aan degenen van wie jullie iets terug verwachten? Ook zondaars lenen geld aan zondaars in de verwachting alles terug te krijgen.

Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten;

Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

(Lucas 6:34-35)

Jezus over wederkerigheid

Hij zei ook tegen degene die hem had uitgenodigd: 'wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke burenen, in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen.

Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit.

Dan zult u gelukkig zijn, zij kunnen voor u dan wel niets terugdoen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen.

(Lucas 14:12-14)

De slimme rentmeester

*En ik zeg tegen jullie: maak voor jezelf **vrienden** met de onrechtvaardige mammon, opdat, wanneer de mammon er niet meer is, **zij** je zullen ontvangen in eeuwige tenten*

(Lucas 16:9)



De slimme rentmeester

Heb je vijanden lief,

Doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten;

*Dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, **want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.***

(Lucas 6:35)