

Lazarus en de rijke man

Preek over Lucas 16:19-31



*Als ze niet naar **Mozes en de profeten** luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.*

(Lucas 16:31)



Mozes en de profeten

Zou er in één van de steden in het land dat de HEER, uw God, u zal geven toch iemand uit uw eigen volk gebrek lijden, dan mag u dat niet koud laten. U mag uw hand niet op de zak houden...

(Deut. 15:7)



Mozes en de **profeten**

Is dit niet het vasten dat ik verkies:

(...)

Je brood delen met de hongerige,

Onderdak bieden aan armen zonder huis,

Iemand kleden die naakt rondloopt

Je bekommeren om je medemensen?

(Jesaja 58:6-7)



Mozes en de **profeten** en **Jezus**

De Geest van God, de HEER, rust op mij, want de HEER heeft mij gezalfd.

Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden.

(Jesaja 61:1/Lucas 4:18)



Mozes en de profeten en **Jezus**

Hij antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie gezien en gehoord hebben: blinden kunnen weer zien (...) aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt

(Lucas 7:22-23)



Adres: de Farizeëen

Die geldzuchtig waren (Luc. 16:14)

Die zich ergerden aan Jezus' omgang met zondaars (Luc. 15:1-2)



De wet en de profeten

De Wet en de Profeten gaan tot aan Johannes: sindsdien wordt het koninkrijk van God verkondigd en iedereen wordt met klem genodigd binnen te komen

(Luc. 16:16)

