

Gods Zoon leert je roeien  
met de riemen die je krijgt.

Waarom zou deze geschiedenis in de Bijbel  
staan?

De Here Jezus, Gods Zoon,  
leert je roeien met de riemen  
die je krijgt.

Jezus begreep dat ze Hem wilden dwingen om  
mee te gaan en Hem dan tot koning zouden  
uitroepen.                      Joh. 6: 15

Meteen daarna gelastte Hij de leerlingen in de  
boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar  
de overkant...                      Matt. 14: 22

De boot (...) werd als gevolg van de tegenwind  
door de golven geteisterd.      Matt. 14: 24

Toen ze vijftientig of dertig stadie geroeid  
hadden, zagen ze plotseling Jezus over het  
meer lopen...                      Joh. 6: 19

Toen Hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep Hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en Hij wilde hen voorbijlopen.

Mark. 6: 48



Meteen sprak Jezus hen aan: 'Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!'

Matt. 14: 27

Petrus antwoordde: 'Heer, als U het bent, zeg  
me dan dat ik over het water naar U toe moet  
komen.'

Matt. 14: 28

Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.           Mark. 6: 52

Meteen strekte Jezus zijn hand uit, Hij greep hem vast en zei: 'Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?'                      Matt. 14: 31

*Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel?*

Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen.  
In de boot bogen de anderen zich voor Hem  
neer en zeiden: 'U bent werkelijk Gods Zoon!'

Matt. 14: 32-33

*Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel?*