

Liturgie middagdienst 1 september 2019

1. Muziek voor de dienst
Welkom, mededelingen
Stil persoonlijk gebed
2. Gezongen votum, gesproken groet, gezongen amen
3. Opwekking 717
Gebed
Schriftlezing Mattheus 9:35-10:1
4. Psalm 119: 66 (GK)
Preek over Zondag 15 HC
5. Gezang 169: 5, 6 (LvdK) (=Heer Jezus, die ons hebt bezocht)
Dankgebed en voorbede
6. Collecte
7. Geloofsbelijdenis (melodie Psalm 68; tekst zie onder)
Zegen
8. Gezongen amen
9. Muziek na de dienst

1 Belijden wij met hart en mond,
de trouwe God van het verbond,
prijzen wij onze Vader!
Hij schiep ons mensen naar zijn beeld,
hemel en aarde, al wat leeft,
Hij schiep het en Hij draagt het.
God stelt in 's mensen heil zijn eer,
Jezus zijn Zoon is onze Heer,
de naam waarin wij leven.
God riep Hem uit een vrouwenschoot,
Hij is ons vlees, een mensenzoon,
Hij brengt ons heil en vrede.

2 Hij deelt ons menselijk bestaan,
ten dode toe met ons begaan,
Hij sterft aan onze zonden.
Hij overwint de duisternis,
baanbrekend treedt Hij aan het licht,
ons roept Hij om te volgen.
Hemelhoog gaat de Heer ons voor,
draagt ons het ganse leven door,
heilzaam en hartverwarmend.
Eenmaal spreekt Hij het laatste woord,
vrede zal bloeien ongestoord,
zalig wie Hem verwachten.

3 De Geest van God brengt leven voort,
Hij gaat de ganse schepping door,
Gods Geest is mededeelzaam.
Hij brengt ons bij de Heer terecht,
Hij bindt ons aan de ene kerk,
sticht liefde en gemeenschap.
Hij heeft het groot geheim onthuld,
wij sterven niet aan onze schuld,
de zonden zijn vergeven.
God redt ons uit de diepste nood,
Hij is de trouwe bondgenoot,
voorgoed zullen wij leven.