





***Je hoeft niet bang te zijn!***



***Je hoeft niet bang te  
zijn!***

Mooi! – Maar waarom wordt dit gezegd...?



***Je hoeft niet bang te  
zijn!***

Mooi! – Maar waarom wordt dit gezegd...?

In onze wereld is er juist alle reden om bang te  
zijn!



***Je hoeft niet bang te  
zijn!***

Mooi! – Maar waarom wordt dit gezegd...?

In onze wereld is er juist alle reden om bang te zijn!

Maar *God* zegt dat je toch verder kunt!



# ***Je hoeft niet bang te zijn!***

Mooi! – Maar waarom wordt dit gezegd...?

In onze wereld is er juist alle reden om bang te zijn!

Maar *God* zegt dat je toch verder kunt!

*‘Want Ik ben de HEER, jouw God!’*



***Je hoeft niet bang te zijn!***

Mooi! – Maar waarom wordt dit gezegd...?

In onze wereld is er juist alle reden om bang te zijn!

Maar *God* zegt dat je toch verder kunt!

*‘Want Ik ben de HEER, jouw God!’*

***Waarom eigenlijk...??***



# ***Je hoeft niet bang te zijn!***

Mooi! – Maar waarom wordt dit gezegd...?

In onze wereld is er juist alle reden om bang te zijn!

Maar *God* zegt dat je toch verder kunt!

*‘Want Ik ben de HEER, jouw God!’*

***Waarom eigenlijk...??***

God blijft trouw aan zichzelf en aan zijn verbond.





***Je hoeft niet bang te zijn!***





***Je hoeft niet bang te zijn!***

*‘Wees niet bang: Ik gebruik koning Cyrus om jullie te bevrijden!’*





***Je hoeft niet bang te zijn!***

*‘Wees niet bang: Ik gebruik koning Cyrus om jullie te bevrijden!’*

Maar Gods hulp  
is er niet om ons  
te doen slapen...





***Je hoeft niet bang te  
zijn!***

‘Wees niet bang!’ – dat zegt God doorgaans juist  
als het *moeilijk* wordt...



***Je hoeft niet bang te  
zijn!***

‘Wees niet bang!’ – dat zegt God doorgaans juist  
als het *moeilijk* wordt...

Hoe *kan* Israël Gods dienaar zijn...??



# ***Je hoeft niet bang te zijn!***

‘Wees niet bang!’ – dat zegt God doorgaans juist als het *moeilijk* wordt...

Hoe *kan* Israël Gods dienaar zijn...??

Er is een *andere Dienaar* nodig:

Jesaja 53!





# ***Je hoeft niet bang te zijn!***

‘Wees niet bang!’ – dat zegt God doorgaans juist als het *moeilijk* wordt...

Hoe *kan* Israël Gods dienaar zijn...??

Er is een *andere Dienaar* nodig:

Jesaja 53!

***Geloof je dat?***





***Je hoeft niet bang te zijn!***



***Geloof je dat?***





***Ik ben de HEER, jouw God!***



*wees niet  
bang*