

# Verander je mee?

## Bijbelleesrooster voor alledag

### Kerkenpakket voor de Veertigdagentijd en Pasen



**KerkPunt**

kom verder in kerk-zijn

# Verander je mee?

Kerkenpakket voor de Veertigdagentijd en Pasen

Bijbelleesrooster voor alledag

## Colofon

Copyright Kerkpunt  
Dokter Spanjaardweg 4b | 8025 BT Zwolle  
[www.kerkpunt.nl](http://www.kerkpunt.nl)



## INHOUD

1. Veranderen? .....	5
2. Veranderen! .....	6
3. Waar zeg je 'nee' tegen? .....	8
4. Waar ga jij van Stralen? .....	11
5. Bijzondere ontmoeting(en) .....	14
6. Open je ogen! .....	19
7. Kom! .....	24
8. Waar hoop je op? .....	28
9. Alles wordt anders .....	34

## Verantwoording

### Teksten

Dirk Jan van Diggele, Anje de Heer, Harrie de Hullu, Gerard Nederveen

### Afbeeldingen

voorzijde: foto Anje de Heer | p. 9 Ivan Kramskoi, *Jezus in de woestijn*, [Christ in the Desert - Wikipedia](#) | p. 12 Mayis Mkhitarian, *Transfiguratie*, [Global Christian Worship - Transfiguration \(Global Art\) \(tumblr.com\)](#) | p. 15 Angelika Kauffmann, *Christus en de Samaritaanse bij de bron* (1796) [Angelika Kauffmann - Christus und die Samariterin am Brunnen -1796 - Samaritan woman at the well - Wikipedia](#) | p. 16 *Genezing in Bethesda* (icoon), [Sunday of the Paralytic Resource Page | ORTHODOX CHRISTIANITY THEN AND NOW \(johnsanidopoulos.com\)](#) | p. 18 Meester van de Reichenauer school, c. 1010, *Jezus en de discipelen*, [Meister der Reichenauer Schule 001 - Apostel - Wikipedia](#) | p. 23 Carl Bloch, *Genezing van de blindgeborene*, [Healing of the Blind Man by Jesus Christ - Healing the man blind from birth - Wikipedia](#) | p. 26 Ann Lukesh, *Jezus wekt Lazarus op uit de dood*, [Jesus Raises Lazarus from the Dead Painting by Ann Lukesh - Fine Art America](#) | p. 29 James Tissot, *Het veulen van Bethfage*, [tissot-the-foal-of-bethphage.jpg \(748x538\) \(squarespace-cdn.com\)](#); James Tissot, *De processie in de straten van Jeruzalem*, [tissot-the-procession-in-the-streets-of-jerusalem-1.jpg \(569x738\) \(squarespace-cdn.com\)](#) | p. 32 INRI Matthias Grünewald (1480-1528), *Kruiziging* (detail) [Datei:Matthias Grünewald - Die Kreuzigung Christi \(Kunstmuseum Basel\).jpg - Wikipedia](#); Diego Velázquez, *Kruiziging* (1631; detail) [Cristo crucificado - INRI - Wikipédia, a enciclopédia livre \(wikipedia.org\)](#)

### Gedichten e.a.

p. 15 Schriftgedichten (red. Ria Borkent en Jaap de Gier). Heerenveen 2013 | p. 23 Michel van der Plas, *De man van Nazareth. Teksten bij de evangeliën*. Baarn-Tielt 1992 | p. 29 Jaap Zijlstra, *Olijftak. Geloofsgedichten*. Utrecht 2002 | p. 32 Inge Lievaart; zie ook LB 580 | p. 33 Jaap Zijlstra, *Olijftak. Geloofsgedichten*. Utrecht 2002 | achteromslag: René van Loenen/John Bell; zie ook LB 833.

Verander je mee?



## 1. VERANDEREN?

Wat roept het woord *veranderen* bij je op? Toen wij als redactie hiermee aan de slag gingen klonk er gelijk een verzuchting: 'Veranderen? Alsjeblieft, er verandert al zoveel! Mag het ook gewoon goed zijn zoals het is?' Hoe zit het bij jou? Wekt *veranderen* verwachting? Zin? Een diepe zucht?

Nu kan *veranderen* van alles betekenen. Je kunt *veranderen* van kapsel, interieur of baan. Dan is *veranderen* een feit. Het kan ook een last zijn, zoals bij de zoveelste reorganisatie op rij. Je kunt *verandering* zoeken, want dat voorkomt saaiheid. Je kunt er ook onzeker van worden, want hoe vind je de weg in het onbekende nieuwe? En dan is er ook nog *veranderen* vanuit de gedachte van maakbaarheid. Je kent de titels en programma's vast wel: in zoveel stappen naar meer succes, het ideale gewicht, een bevredigend liefdesleven, efficiënter vergaderen, een betere versie van jezelf.

Maar hier, in dit project, gaat het om *veranderen* in Bijbelse zin. Wat in ieder geval opvalt: de Bijbel kent geen stilstand. Ook niet als het om menszijn gaat. Altijd weer wordt de mens bij de hand genomen: *kijk, dit is de weg van God*. Richtlijnen en leefregels, correcties en vingers op de zere plek. Niet om pijn te doen, niet om macht te laten gelden, niet om ons klein te houden. Wel om ons te doen worden wie we mogen zijn. Wel om ons te wijzen hoe dat gaat: God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf.

In de komende veertig dagen we onderweg naar het feest van de grote *verandering*. Of eigenlijk: we stappen in een proces van *verandering* dat al veel eerder begon, een proces dat zijn weerga niet kent!

We nodigen je van harte uit: *Verander je mee?*

*(En, om het praktisch te maken: elke week begint met een kijkje in de spiegel - om in de week die volgt mee aan de slag te gaan.)*

## 2. VERANDEREN!



### **Aswoensdag 22 februari** | Joël 2: 12-17

Veranderingen gaan snel de laatste tijd. De coronapandemie, de stikstofcrisis en de Oekraïneoorlog hebben de wereld stevig door elkaar geschud. De wereld verandert, de maatschappij, de kerk, je eigen leven – alles verandert. Word je er blij van? Maakt het je onrustig?

Joël heeft het ook over veranderen. Sterker zelfs, hij roept op tot verandering: keer terug naar de HEER! Vasten en concentratie op God helpen om deze innerlijke verandering te laten gebeuren. In de christelijke kerk wordt deze concentratie op God verbonden met de grootste verandering aller tijden: het sterven van Gods Zoon en zijn opstanding uit de dood. In dat licht gaan we de komende weken nadenken over veranderen. Verander je mee?

### **donderdag 23 februari** | Marcus 1: 1-5

Er moet veel veranderen. De oude profeten spraken daar heel duidelijk over. Zij zagen scherp wat er mis is. De wereld moet op z'n kop.

Johannes de dooper haalt een van die profeten aan, Jesaja. Hij vertelt de mensen dat ze zélf anders moeten worden. Hij laat dat ook zien: de een na de ander gaat kopje onder. Alsof je

verdrinkt. Iedereen komt ook weer omhoog uit het water: er begint een nieuw leven.

Wat Johannes zegt en doet zet iedereen aan het denken, de mensen toen, de mensen nu. Wat moet er in mijn leven verdwijnen, verdrinken?

**vrijdag 24 februari** | Lucas 3: 7-14

God wil dat je verandert.

Dat zijn grote woorden. Maar het gebeurt in het gewone leven van alledag. Als je voor de kast staat om je aan te kleden, als je zaken doet of als je je gezag laat gelden. Als je om je heen kijkt en ziet wat er niet in de haak is. We hopen er de komende weken iets van te ontdekken hoe dat werkt. Van de laatste woorden van Johannes kun je alvast iets leren: genoeg nemen met je soldij. Daar begint het, met een hart dat tevreden is. Om dat te leren zullen we de komende weken met Jezus optrekken.

**zaterdag 25 februari** | Matteüs 3: 13-17

Allemaal moeten we anders worden. Dat gaat diep - Johannes zei het en hij liet het zien met de doop.

Maar hoe kun je zo worden als God het wil?

Er komt nog iemand bij Johannes in de rij staan: Jezus.

Veranderen mag je samen met hem doen. Het ondergaan in het water en het weer boven komen is typerend voor Hem. Daar is Hij voor gekomen, daar had Hij alles voor over. Op weg naar Pasen ga je je er over verwonderen. Onderweg deze veertig dagen mag je samen met hem veranderen. Doe je mee?

### 3. WAAR ZEG JE 'NEE' TEGEN?



**Kijk in de spiegel**

**Veertigdagentijd week 1**

Vasten is een vorm van nee zeggen. Nee tegen vlees, snoep, social media... Nee zeggen werkt het best als je er een ja tegenover staat. Wat doe ik dan met de vrijgekomen tijd? Wat doe ik dan met het vrijgekomen geld? Sta daar deze week bij stil: waar zeg ik nee tegen? En welk ja staat daar tegenover?

#### **zondag 26 februari** | Matteüs 3: 16-4: 1

Op weg naar de grootste verandering aller tijden zijn er twee momenten waarop een stem uit de hemel klinkt. Die stem vestigt met grote nadruk onze aandacht op Jezus. De komende twee weken laten we de les van beide momenten binnenkomen. Deze week het eerste moment.

De doop is een moment van 'nee'. Je leven met alles wat verkeerd is gaat onder in het water. Bij dat 'nee' doet Jezus mee: ook Hij laat zich onder water duwen. Daar blijft het niet bij, want vervolgens neemt de Heilige Geest Jezus mee naar het land van 'nee', de woestijn, een gebied waar aan alles gebrek is. De woestijn in trekken betekent dat je 'nee' zegt tegen veel wat het leven aangenaam maakt.

Begin nu al vast eens na te denken: als ik met Jezus mee trek dat land in, waar moet ik dan 'nee' tegen zeggen?

**Roep je mij aan, ik geef antwoord,  
in de nood zal ik bij je zijn**

Psalm 91, 15





**maandag 27 februari** | Matteüs 4: 2,3

Waar zegt Jezus 'nee' tegen?  
Om te beginnen tegen eten en drinken. Hoe kon hij het volhouden om veertig dagen en nachten te vasten? Hoe konden Mozes en Elia het indertijd?



Probeer die vraag te parkeren. Laat nú de boodschap van Jezus' 'nee' binnenkomen.

Radicaal zegt Hij 'nee' tegen een wereld waar alles om eten en drinken en hebben en consumeren draait.

Hij zet je aan het denken. Hoe leeg is zo'n overvolle wereld? Hoeveel onrecht is er in die wereld? Tegen welke concrete aankopen wil je zelf 'nee' zeggen?

**dinsdag 28 februari** | Matteüs 4: 4

Vandaag maar één vers, maar dan wel een tekst die staat voor de complete bijbel. Jezus' 'nee' tegen eten en drinken is juist bedoeld om te leven van Gods woorden. Israël heeft het ervaren in de woestijn, veertig jaar lang. Jezus kruipt opnieuw door deze ervaring heen, veertig dagen lang. Gods woorden krijgen alle ruimte.

Je merkt hoe Jezus deze tijd met Gods woorden bezig is. Op iedere uitdaging van Satan heeft Hij een bijbelwoord als reactie. Iedere keer uit het boek Deuteronomium. Wie de ruimte neemt om Gods woorden te laten spreken, leert wanneer het tijd is om 'nee' te zeggen.

**woensdag 1 maart** | Matteüs 4: 5-7

We verlaten het land van 'nee'. Satan neemt Jezus mee van de lege woestijn naar de drukke stad. Tussen de mensen is het verleidelijk jezelf te laten gelden. Laat maar zien wat je waard bent! Je bent toch een echte godenzoon?

Die verleiding buiten het land van 'nee' is van alle tijden.

Mensen gedragen zich als ware godenzonen en -dochters, ook nu. Ze laten hun ego stralen en nemen risico's. Ben je daarvan onder de indruk? Neem je dit gedrag over? Of lukt het om er 'nee' tegen te zeggen?

**donderdag 2 maart** | Matteüs 4: 8-9

Waar zeg je 'nee' tegen? Jezus zegt het tegen de macht. Macht is op zichzelf niet verkeerd. Maar het is ook gevaarlijk, het lijkt wel alsof juist dan de duivel nooit ver weg is.

Macht, hoe kom je er aan? Macht, wat doet het met je? Macht, hoe gebruik je het?

Jezus zegt er in de woestijn 'nee' tegen. Maar na zijn opstanding zal hij er 'ja' tegen zeggen (Matteüs 28,18). Dan zal zijn macht een zegen zijn en een voorbeeld.

**vrijdag 3 maart** | Matteüs 4: 10-11

Wat als je 'nee' zegt? Iedereen weet dat er altijd dingen zijn waar je níet gemakkelijk 'nee' tegen zegt. Denk ook niet dat het voor Jezus gemakkelijk was om daar in die woestijn 'nee' te zeggen tegen het eten, de macht en het succes dat Satan Hem aanbood. Maar Hij deed het wel. Zo groot is de kracht van de heilige Geest. En het effect was indrukwekkend: de duivel liet Hem met rust.

**zaterdag 4 maart** | Matteüs 9: 14-15

'Nee' zeggen was het onderwerp van deze week. Vasten is jezelf oefenen in 'nee' zeggen. De veertig dagen waarin je onderweg bent naar het feest van de opstanding zijn een mooie oefentijd.

Maar er zijn ook dagen om niet 'nee' te zeggen. Zoals de bruiloft waar Jezus over spreekt. In de vastentijd voor Pasen is het gebruikelijk om op de zondagen niet te vasten. Hoe je ook vast, van vlees, alcohol, sociale media, in alle gevallen geldt dat je het 'nee' zeggen mag doen met het inzicht van Jezus. Als je de aanwezigheid van de Bruidegom viert is het feest.

## 4. WAAR GA JIJ VAN STRALEN?



### zondag 5 maart | Matteüs 17: 1-5

Op weg naar de grootste verandering aller tijden zijn er twee momenten waarop een stem uit de hemel klinkt. Rond het eerste moment ontdekten we dat er veel is om nee tegen te zeggen.

Vandaag is er opnieuw een stem die de aandacht op Jezus vestigt. Nu op de *stralende* Jezus. Hier is de hemel op aarde gekomen. Je ziet dat al in heel Jezus' optreden, maar vandaag is het intenser dan ooit. Is het nog nodig dat de hemelse stem op hem de aandacht vestigt?

Toch wel. Hoor wat er wordt gezegd: 'Luister naar Hem'! *Kijk* niet alleen naar Jezus. *Verwonder* je niet alleen over Hem. *Luister* vooral ook naar Hem.

Neem een bescheiden luisterende houding aan. Het is een mooie les voor die drie discipelen daar en toen. Het is een mooie les voor Jezus' discipelen hier en nu: neem een bescheiden, luisterende houding aan. Juist dan straalt Jezus door jou heen.

**Dank aan uw barmhartigheid, HEER  
aan uw liefde door de eeuwen heen**

Psalm 25,6



**maandag 6 maart** | Matteüs 16: 21, 24-28

Het stralen van Jezus is geen goedkoop succes. Enkele dagen eerder heeft Jezus verteld waarvoor Hij op aarde kwam: om te lijden en te sterven. Hoe tegenstrijdig het ook klinkt: dát was zijn glorie. Jezus vraagt je Hem te volgen, ook in lijden en zelfverloochening. Ga je daar van stralen? Gaan wij daar van stralen?

**dinsdag 7 maart** | Matteüs 17: 5-8

Alles straalt van Gods glorie. Verblindend is het. Leef je eens in die situatie in, kun je je voorstellen dat Jezus' leerlingen bang worden? Wat zou je zelf voelen? De leerlingen voelen Jezus' hand, ze voelen zijn genade. Ze begrijpen er nog weinig van dat Jezus gaat sterven, en dat God zo zijn genade bewijst. Maar ze voelen Jezus hand. Je hoeft niet bang te zijn, je mag stralen van moed.

**biddag voor gewas en arbeid 8 maart** |

Matteüs 6: 24-34

Jezus straalt vertrouwen uit en toewijding aan Gods rijk. Terwijl Hij zelfs geen plek heeft om zijn hoofd te ruste te leggen. Terwijl Hij weet dat het hem alles zal kosten.

Hoe is dat mogelijk? Jezus is zeker van God en zeker van de toekomst. Sta daar eens bij stil. Ontdek dat als je met Hem omhoog kijkt en met Hem naar de toekomst kijkt, je ook vandaag mag bidden en vertrouwen. Wat straal je uit met die houding? Wat doet dat met mensen om je heen?

**donderdag 9 maart** | 1 Koningen 19: 1-18

Toen we de stralende Jezus zagen vroegen we 'waar ga ik van stralen?'. De tijd voor Pasen is een tijd om God te ontmoeten en



Christus staat in majesteit  
door een stralenkrans omgeven  
op de berg der heerlijkheid,  
licht uit licht en eeuwig leven.  
Halleluja.

Uit de hemel komt een stem  
die het visioen komt schragen:  
Deze is mijn Zoon; op Hem  
rust mijn eeuwig welbehagen.  
Halleluja.

*Jan Willem Schulte Nordholt  
naar Brian A. Wren  
LB 545 str.. 1, 4*

uit te stralen wat we in Hem ontdekken. Zo ging het bij de twee die met Jezus op de berg waren.

Elia's ontmoeting met God veranderde hem radicaal. Uitgeput en depressief was hij. De ontmoeting met God laat hem de moed en kracht uitstralen die hij bij God zelf voelt.

**vrijdag 10 maart** | Exodus 34: 4-9 en 29-35

Mozes heeft God gezien, het straalt van zijn gezicht. En niet alleen van zijn gezicht, in heel zijn levenshouding is merkbaar dat hij de liefdevolle en geduldige God heeft ontmoet. In heel zijn levenshouding is dat merkbaar. Niemand was zo nederig en geduldig als Mozes, vertelt een latere bijbelschrijver. Hij straalt uit wat hij bij God ervaren heeft. Dat gebeurt met iedereen die God dichtbij komt.

**zaterdag 11 maart** | 2 Korintiërs 3: 1-18

Waar ga je van stralen? Mozes ging stralen van zijn unieke ontmoeting met God. Wij zien de luister van de Heer Jezus. We zien het in de bijbelgedeelten waar we deze week de tijd voor namen. Het komt binnen in liederen en in stilte. In ontmoeting en in afzondering. Zo wordt je naar de luister van zijn beeld meer en meer veranderd.

## 5. BIJZONDERE ONTMOETING(EN)



**zondag 12 maart** | Johannes 4: 5-15

Deze week lezen we een aantal ontmoetingen van Jezus. Stuk voor stuk zijn ze zó bijzonder zijn dat ze levens voorgoed veranderen!

Een van de bekendste is de ontmoeting van Jezus met een Samaritaanse vrouw. Alhoewel... we weten niet eens haar naam!

We weten wel van haar dorst, allereerst naar 'gewoon' water. Maar Jezus tapt uit een ander vaatje, Hij wil haar geestelijke dorst lessen.

Jezus doorbreekt hier vaste regels: die van de relatie man-vrouw, die van de relatie Jood-Samaritaan. Zo kan Hij, van Mens tot mens, deze vrouw echt helpen.

En zij? Zij wordt nieuwsgierig: wat voor water kan deze vreemde man mij geven?

En jij: wil je dat ook weten?

**Ik houd mijn oog gericht op de HEER,  
Hij bevrucht mijn voeten uit het net.**

Psalm 25,15



**maandag 13 maart** | Johannes 4: 16-26, 39-42

Het gesprek lijkt ineens over iets heel anders te gaan. De vele relaties van deze vrouw verraden een dorst naar liefde en erkenning, die ze – blijkbaar – bij geen van die mannen blijvend had gevonden. Jezus oordeelt hier niet, Hij benoemt slechts de feiten.

De vrouw getuigt van haar geloof: 'Hij heeft mijn dorst gestild. Hij is de beloofde Messias!' Haar leven veranderende ervaring werkt door in de levens van haar stadsgenoten. Doen wij dat haar na? Of moet je eerst het verlangen van je hart bij Jezus neerleggen? Doe je dat haar na?

## Brontaal

Dorst

kregen heel wat mannen die naar mij keken  
maar gaandeweg zagen ze me niet meer staan.  
Vijf, zes keer ben ik met iemand meegegaan  
maar telkens weer voor de verleiding bezweken.

Dorst

brenkt mij hier in de volle middagzon.  
Er is nu niemand die mij met de nek aankijkt,  
wel een rabbi die woorden als water aanreikt.  
Put hij misschien uit de ware Jakobsbron?



Hij doorziet mijn troebele levensverhaal.  
'U lijkt sprekend de Messias,' zeg ik dan,  
'het onzegbare in glasheldere taal.'

Kom en zie, drink de woorden van deze man:  
al heb je op het oog beslissend gefaald,  
aan de rand van de put wacht een nieuwe kans.

*Jon van Duivenbode*

**dinsdag 14 maart** | Johannes 4: 43-54

Een hoveling – waarschijnlijk een heidense hoofdman die werkt aan het hof van Herodes – is radeloos: zijn zoon is dodelijk ziek. Zonder ingrijpen zal hij sterven. De man wil álles doen om zijn kind te redden, zelfs de hulp van een joodse wonderdoener vragen. Hij reist vanuit Kafarnaüm naar Kana, en smeekt Jezus mee te komen.

Jezus stelt hem eerst op de proef. Maar als Hij zegt: 'Ga naar huis, je zoon leeft!', dan gáát de man. En wat blijkt? De jongen is genezen. Hij genas op het moment dat Jezus die woorden sprak!

De ontmoeting verandert het leven van de man én dat van zijn hele huishouden: zij kwamen tot geloof in Jezus!

Geloven wij Jezus op zijn woord? Of willen we eigenlijk eerst bewijs dat Hij macht heeft over leven en dood?

**woensdag 15 maart** | Johannes 5: 1-15

Wat een intens verdrietige situatie. In Betzata – 'huis van barmhartigheid' of 'huis van solidariteit' – treft Jezus een man aan die al 38 jaar ziek is. Heeft hij geen familie? Geen vrienden? Is hij hier gedumpt? Afschreven?

Er is wel kans op herstel. Eens in de zoveel tijd komt het water in beroering en de eerste die dan het water bereikt wordt genezen!

Voor deze man is dat echter een extra kwelling! Zonder hulp is hij kansloos, en die hulp is er dus niet.



En dan verschijnt Jezus in zijn leven en vraagt: 'Wil je beter worden?' Wat een vraag, natuurlijk wil hij dat. 'Sta op!', beveelt Jezus. En het wonder geschiedt: hij kan weer lopen! En natuurlijk is er daarna discussie: het is sabbat en dan mag je geen slaapmat dragen... Ook nu doorbreekt Jezus de vaste regels. De zieke mag nu, op sabbat, de heilige dag, de dag van God, als vrij man het nieuwe leven inlopen.



**donderdag 16 maart** | Johannes 6: 1-15, 25-29

*Geef het volk brood en spelen* – dat was een bekende leus van de Romeinen. Oppervlakkig vermaak om de gunst van de mensen te winnen.

Jezus' volksgenoten zijn diep onder de indruk van de wonderlijke manier waarop Hij hen te eten had gegeven. Die man moet koning worden! Maar Jezus bedankt voor de eer en trekt zich terug.

De volgende dag volgt een nieuwe poging. En nu gaat Jezus dieper op hun drijfveren in: Het gaat jullie alleen maar om brood voor je hongerige maag. Ga in plaats daarvan op zoek naar het Levensbrood! Dan zul je nooit meer honger hebben!

Waarvoor zoek jij, zoeken wij Jezus? Voor aardse en lichamelijke behoeften, of ook voor de vervulling van geestelijke honger en dorst?

**vrijdag 17 maart** | Johannes 8: 1-11

Ook van de vrouw uit deze geschiedenis weten we geen naam. Maar de ontmoeting met Jezus red is letterlijk levensreddende! De geschiedenis is bekend: de vrouw is op heterdaad betrapt op overspel. (Waar is trouwens de man in kwestie? Is hij, zoals zo vaak gebeurt, de dans weer ontsprongen? <sup>1</sup>)

Jezus wordt uitgedaagd om zijn oordeel te geven. Maar Hij weigert. In eerste instantie lijkt Hij zelfs niets met deze situatie te maken te willen hebben. Uiteindelijk spreekt Hij het verlossende Woord: *Wie van jullie zonder zonde is...* En één voor één druipen ze af, in het besef dat het hun niet ging om Gods goede geboden, maar om Jezus aan de schandpaal te nagelen.

Jezus toont dat Gods barmhartigheid groter is dan onze tekortkomingen. Hoe genadig zijn wij naar anderen, als we Jezus hebben leren kennen?

**zaterdag 18 maart** | Johannes 6: 65-71

*Willen jullie soms ook weggaan?* In het begin van Jezus' tijd als rondreizend prediker heeft Hij veel nieuwsgierige en hongerige mensen ontmoet. Allemaal wilden ze Hem zien en horen, want Hij was zo anders dan ze gewend waren. Hij sprak over het Koninkrijk van

---

<sup>1</sup> Hij had net zo goed opgebracht moeten worden! Lees de wet van Mozes er maar op na: Leviticus 20: 10 en Deuteronomium 22: 22-24.

Verander je mee?

God alsof Hij er zelf bij was geweest toen God de Vader zijn plannen had bekend gemaakt. Hij gaf brood, Hij genas zieken, en wekte zelfs doden op!

En toch... als Jezus beweert dat Hij het Hemelse Brood is, dat Hij bij God zelf vandaan is gekomen, en dat Hij zijn lichaam zal geven voor het leven van deze wereld, haken velen af.

*Willen jullie soms ook weggaan, vraagt Jezus? Wat was ons antwoord daar en op dat moment geweest?*

Het antwoord van Petrus is een geloofsbelijdenis: 'Waar moeten we anders naartoe? U spreekt woorden die eeuwig leven geven, en wij geloven en weten dat U de heilige van God bent.' Als je Jezus zó hebt leren kennen, dan wil je nooit meer zonder Hem.



## 6. OPEN JE OGEN!



**Kijk in de spiegel**

**Veertigdagentijd week 4**

Ieder mens heeft blinde vlekken. Ieder mens heeft in bepaalde situaties de neiging om weg te kijken. Het lastige is vaak dat je het zelf niet eens in de gaten hebt. Betekent dit dus dat je er niets aan kunt doen? Kom nou! Probeer deze week een van je blinde vlekken in beeld te krijgen (meer dan een mag natuurlijk ook.) 'Je gaat het pas zien als je het doorhebt' (Johan Cruijff).

**zondag 19 maart** | Johannes 9 (liefst helemaal. Lukt dat nu niet, lees dan de verzen 1, 11, 13-14 en 40-41).

*Overzicht* Wie zijn oog laat gaan over Johannes 9, het hele hoofdstuk leest en overziet, heeft daarmee de breedst uitgewerkte beschrijving van een ontmoeting met Jezus in de evangeliën te pakken. De evangelist Johannes is niet iemand die aandacht besteedt aan allerlei ditjes en datjes. Met hem ga je van meet af aan de diepte in! Dus dat hij zó lang stilstaat bij de blindgeboren man is veelzeggend.

Johannes wil ons van alles laten zien! Opdat onze waarneming verandert, en daarmee wijzelf veranderen. Zodat wij met de blinde werkelijk ontdekken dat 'iemand die Jezus heet' (vs.10) 'de Zoon van God' is (vs.35). Dan ben je altijd en overal een mens met visie!

**maandag 20 maart** | Johannes 9: 1-3

*Inzicht* We wandelen hoofdstuk 9 binnen vanuit hoofdstuk 8. Daarin wordt beschreven dat Jezus een enorme aanvaring kreeg met nota bene die Joden die

Laten allen die Jeruzalem liefhebben  
zich met haar verheugen.

Jesaja 66,10



Hem hun vertrouwen wilden schenken (8: 31). Ze komen zover dat ze Hem willen stenigen, maar Jezus weet te ontkomen (8: 59).

Wie heeft er, zojuist ontsnapt aan een lynchpartij, oog voor zijn omgeving? Voor zijn medemens? Jezus! De tekst vervolgt: 'In het voorbijgaan *ziet* Jezus de blindgeborene'. De leerlingen zetten Hem bij deze blinde bedelaar stil. Niet omdat hij hun ter harte gaat, maar vanwege een brandende vraag rond zonde en schuld: 'Wie heeft gezondigd, deze man of zijn ouders?'

Hoe komen we in zo'n setting tot zo'n vraag? Wat zegt dit over ons zelfinzicht? En wat betekent Jezus' antwoord voor mij?

### **dinsdag 21 maart** | Johannes 9: 4-7

*Nachtzicht* De blinde man staat model voor ons allemaal; blind geboren. Behorend tot het volk dat in duisternis woont, en zich op de tast een weg moet zien te banen.

Jezus dikt bewust die blindheid aan; Hij strijkt opzichtig onze ogen dicht met modder. In opdracht van Jezus wast de man zijn ogen schoon bij Siloam, de 'gezondene'. Ziende komt hij terug, bij de *gezondene* vandaan!

Jezus is zelf de Gezondene (vs.4), om het Licht voor de wereld te zijn. Hij schenkt ons het zicht tijdens de huidige nacht van zijn afwezigheid. Wij kunnen zien in het donker! Wij kunnen het duister van de eeuwenlange nacht doorzien!

Maar .....: mag Jezus mij ook met mijn blindheid confronteren?

### **woensdag 22 maart** | Johannes 9: 8-12

*Je gelooft je eigen ogen niet* Jezus verricht een nooit vertoond wonder. En dus ontstaat er gedoe.

Dat begint al bij degenen die de ziende blinde 'kennen':

*Is 'ie het of is 'ie het niet?*

*Welles!*

*Nietes!*

*Ik ben het echt!*

*Ja, dat zal wel, maar wat we zien, dat kan echt niet!*

Dus moet de man met een plausibele verklaring komen voor zijn geopende ogen! Hij vertelt kort en goed het hele gebeuren. Maar het blijft een vaag verhaal. Over 'iemand die Jezus heet'. Gezien heeft 'ie hem niet, en waar hij nu is kan hij evenmin vertellen. 'Eerst zien en dan geloven', zeggen we. Maar juist de *zieners* raken hier aan het twijfelen, ze worden onzeker.

Even verder doordenken: Als dit al geldt met betrekking tot deze blindgeboren man, hoeveel te meer dan als het gaat over Jezus. Hij beweert Gods Zoon te zijn, maar ziet er ondertussen niet uit (Jesaja 53). Wij krijgen het verhaal niet rond. Naar onze maatstaven kan het gewoon niet waar zijn. Hoe raak ik overtuigd? Wat moet er veranderen?

### **donderdag 23 maart** | Johannes 9:13 - 34

*Zien wat je wilt zien* Het gedoe rond de ziende blinde wordt nog groter doordat hij op de *sabbat* het zicht ontving. De Farizeeën worden erbij betrokken. Ook zij raken intern verdeeld. Ook bij hen: *welles - nietes*.

Het zijn de bekenden van de man die met hem naar de Farizeeën gaan (zie vs. 8). Ze weten zeker dat hij blind was, maar toch weigeren de leidlieden te geloven. Zijn ouders worden erbij gehaald, maar ook dat brengt hen niet tot inzicht.

Zie je de paradox? Jezus een genezing op de sabbat verwijten, en intussen zelf Mozes' wet overtreden dat op de verklaring van twee of drie getuigen elke zaak vast zal staan.<sup>2</sup> Terwijl je er ondertussen wel prat op gaat leerlingen van Mozes te zijn!

De genezen blinde wordt scherp ondervraagt. Hij dient hen recht voor z'n raap - 'jullie luisteren niet!' - en met humor van repliek - 'Willen jullie soms leerlingen van hem worden?'. Maar ze blijven op het standpunt dat deze man sinds zijn geboorte een en al zonde is, en niet het recht heeft hun de les te lezen. Een andere visie is ondenkbaar. Dus: weg met die vent!

Hoe krijg ik de breedte en scherpste van mijn eigen blikveld echt in de gaten?

---

<sup>2</sup>Deuteronomium 19: 15. Zie ook Johannes 8: 17

## Vrijdag 24 maart | Johannes 9: 35 - 38

*Zichtbaar geloof* In deze geschiedenis is het Jezus die echt ziet (9: 1), Hij is het die echt hoort (9: 35). Hij komt in actie, niet beperkt door tunnelvisie en vooroordeel. Hij helpt de blindgeborene man aan volledig zicht! Diens ogen gaan niet alleen open voor het zichtbare, maar ook voor het onzichtbare!

De blindgeborene maakt in de hele geschiedenis een ontwikkeling door in zijn zicht op Jezus. Dit waren de eerste stappen:

*'Iemand die Jezus heet', vs.10.*

*'Hij is een profeet', vs.17.*

*'Als die man niet van God kwam, had hij dit toch niet kunnen doen?', vs.33*

En nu vraagt Jezus hem: 'Gelooft u in de zoon van God?'<sup>3</sup>

Zijn antwoord: *'Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in hem geloven'*.

Jezus vervolgt: 'U kijkt naar hem en u spreekt met hem '.

En dán ziet de man het. En gelijk gaat hij voor Jezus, Gods Zoon, op de knieën.

Herken ik dit zien? Herken ik dit mysterie van het waar geloven?

Herkennen en erkennen we dat bij elkaar? Waarderen we elkaar daarnaar (en niet vooral naar elkaars ethische overtuigingen)?

## Zaterdag 25 maart | Johannes 9: 39 - 41

*Zie je wel?* De HSV<sup>4</sup> vertaalt vs. 39 zo: 'En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen...' Het gaat hier niet over het oordeel van Jezus, maar over dat van ons. Hoe zien wij Hem, wie is Hij volgens ons, volgens mij? In de confrontatie met Jezus moet er gekozen worden. Vrijblijvend kijken is bij Hem geen optie. Als je Hem niet erkent als Degene die Hij is vergaan horen en zie je.

Opmerkelijk zoals de Messias hier formuleert. Hij zegt niet: dan zullen zij die *blind zijn*, zien en zij die zien zullen blind worden. Nee, Hij zegt: Dan zullen zij die *niet zien*, zien, en zij die zien zullen blind worden.

---

<sup>3</sup> Ik volg hier de meerderheid van de meest betrouwbare handschriften.

<sup>4</sup> Herstelde Statenvertaling

Dat je niet ziet is voor Jezus geen probleem, dat komt Hij nu juist oplossen. Maar als je er zelf voor kiest om niet te *willen* zien dan zal je verblinding alleen maar toenemen. Als je om het hardst verkondigt dat je wel degelijk ziet dan komt je uit bij zelfgekozen blindheid.

Zie je wel?

Kijk naar Jezus de Messias en spreek met Hem. Dan gaan, steeds weer, je ogen open!



Ik zat in een hoek van de tempel.  
Ik hoorde een stem die zei:  
'Ik ben het licht van de wereld,'  
en hij zei het tegen mij.

Het was niet van deze wereld,  
het was een levend schandaal;  
de priesters en de geleerden,  
ze zeiden het allemaal.

Hij zei het tegen mijn donker,  
mijn eeuwige duisternis:  
'Ik ben het licht van de wereld.'  
en ik wist niet wat dat is.

O vader, moeder, buren,  
vergeef me dat ik ga,  
maar hij is het licht van de wereld,  
en dat moet ik achterna.

Hij wreef iets over mijn ogen,  
wat zand en modder misschien,  
en toen moest ik mij gaan wassen,  
en toen kon ik hem zien.

Dag vader, moeder, buren,  
ik waag het erop met hem.  
Ik weet niet wat ik nog zien zal.  
Misschien wel Jeruzalem

*Michel van der Plas*



## 7. KOM!



### **zondag 26 maart** | Johannes 11: 1-5

Deze week staan we stil bij het grootste wonderteken dat Jezus vóór zijn lijden, sterven en opstanding heeft gedaan.

Vandaag worden het toneel en de spelers aan ons voorgesteld: in Betanië, een dorpje zo'n 3 km ten oosten van Jeruzalem, wonen bekenden van Jezus, een zekere Lazarus en zijn zussen Marta en Maria. En die Lazarus is dus ziek. Zelfs zó ernstig, dat zijn zussen iemand naar Jezus toesturen met de boodschap om snel te komen: 'Heer, uw vriend is ziek.'

Ze doen een beroep op Jezus' liefde voor hun broer. In hun woorden klinkt respect én verwachting. 'Heer' - omdat ze Hem erkennen als de Messias. 'Vriend' – want dat is Lazarus voor hem. Letterlijk staat er zelfs: 'hij die U liefhebt'.

Is het niet geweldig, als je mag weten dat Hij van je houdt?! Durf jij Hem ook zo te vragen als Martha en Maria deden?

### **maandag 27 maart** | Johannes 11: 6-16

Gaat Jezus zo snel mogelijk naar zijn zieke vriend? Nee dus, Hij blijft waar Hij is. Sterker nog: Hij beweert dat de ziekte niet levensbedreigend is. Maken Marta en Maria zich soms zorgen om niets? De dagen verstrijken, en pas dan reist Jezus af naar Betanië.

**Verschaf mij recht, o God,  
vecht voor mijn zaak**

Psalm 43,1





'Kom, we gaan! Lazarus slaapt, maar ik ga hem wakker maken!' De leerlingen snappen er niets van, slaap bevordert toch genezing? Maar Jezus bedoelt dat Lazarus gestorven is...

Hoe is het mogelijk?! Toen Hij de kans had, deed Jezus niks, nu het te laat is, gaat Hij alsnog?! En dan ook nog net doen alsof de dood alleen maar een dutje is?! Wat is dit toch!? Wat wil Jezus zijn discipelen leren? Wat leert dat ons? Hoe gaan wij om met Gods hemelse timing?

### **dinsdag 28 maart** | Johannes 11: 17-27

De eerste confrontatie... Vier (!) dagen na het overlijden verschijnt Jezus pas op de plaats des onheils. Er zijn veel vrienden en bekenden om de zussen te condoleren en te troosten. Als Marta hoort dat Jezus in aantocht is, komt ze direct in actie. Ze confronteert Jezus met zijn timing. Klinkt er verwijt in haar stem? Diepe teleurstelling? Een echo van wat velen de afgelopen dagen hebben gezegd: 'was Jezus er maar bij geweest...'??

Maar ook is er een spoor van hoop en geloof. En Jezus bevestigt dat: 'Lazarus zal uit de dood opstaan! Niet pas aan het einde van de tijd, maar nú al. Want: ik ben de opstanding en het leven!'

Wat een onwaarschijnlijke, machtige manifestatie van Jezus' zelfbewustzijn. En tegelijk: hoe onbevattelijk, toen voor Marta en evengoed nu voor ons. Want die vraag stelt Jezus ook aan ons: Geloof je dat? Vertrouw je Mij?

### **woensdag 29 maart** | Johannes 11: 28-33

Jezus ziet al het verdriet, en het raakt hem tot in het diepst van zijn wezen. Hij ziet hoe de dood in het leven van de nabestaanden doorwerkt, hoe het overlijden van Lazarus ingrijpt in het leven van allen om hem heen. Hij is niet boos op Marta en Maria, of op de omstanders die ook oprecht bedroefd zijn. Hij is diep geraakt, omdat alles in Hem gericht is op Leven! Hoewel Hij de dood van Lazarus ziet als een tijdelijke slaap, is de realiteit van de dood voor mensen nog steeds ontroerend en ontvucherend. Dít is het mensenleven, hiervoor is Hij gekomen!

**donderdag 30 maart** | Johannes 11: 34-40

'Jezus begon te huilen' – in de 'oude' NBG-vertaling: 'Jezus weende'. Het is het kortste vers uit de Bijbel en het laat zien dat huilen geen gebrek aan geloof betekent maar oprecht verdriet over de realiteit van lijden en dood is. De mensen zien dat het ook Jezus raakt. En ze reageren heel verschillend: medelijden, maar ook spot en zelfs verwijt.

Wees eerlijk: herkennen we iets van de reacties van de omstanders? Wat overheerst er in ons leven? Verwondering over Gods liefde voor ons? Of onbegrip, verwijten over de manier en de tijd waarop Hij zijn plan met de wereld uitvoert?

**vrijdag 31 maart** | Johannes 11: 41-44

De geschiedenis rond Lazarus' dood is al 40 bijbelverzen lang op gang en nu pas komt Jezus in actie. Als eerste dankt Hij dat zijn gebed is verhoord. NÚ al, terwijl Lazarus nog dood in zijn graf ligt – het is een teken voor de mensen eromheen! Dan roept Jezus zijn vriend terug, vanuit de dood naar het leven: *kom!*

En het onvoorstelbare gebeurt: de dode Lazarus komt terug in het land van de levenden! Gods scheppende en herscheppende macht is groter dan de macht van de dood. Wat een verandering voor Lazarus, zijn zussen en alle mensen om hen heen. Jezus laat zien dat Hij de opstanding en het leven is. Wie in Hem gelooft, zal leven, zelfs al is hij/zij gestorven. De vraag aan Marta – 'Geloof je dat' (vs. 26) is ook de vraag aan ons.



**zaterdag 1 april** | Johannes 11: 45-53

Wat is de reactie van de omstanders? Velen komen tot geloof, precies zoals Jezus had bedoeld. Anderen gaan het juist doorvertellen aan Jezus' grootste tegenstanders in Jeruzalem.

Het wonderteken van Jezus roept hoe dan ook om een reactie. We hoorden de reactie van hogepriester Kajafas, profetische woorden, al heeft hij dat zelf niet in de gaten! In hoofdstuk 12 vers 11 volgt er nog een reactie: Lazarus, het levende bewijs van Jezus' macht over leven én dood, moet dood, opnieuw.

De verandering van Lazarus van dood naar levend vraagt hoe dan ook om een vervolg. Wat is onze reactie?

## 8. WAAR HOOP JE OP?



### Veertigdagentijd week 6

'Ik hoop op mooi weer'. 'Vestig je hoop op God'.  
In het dagelijks spraakgebruik is hoop iets anders dan wanneer het in de Bijbel staat. In het eerste geval hoop komt het slechts van één kant: de jouwe. In het andere geval heeft de hoop een fundament, vaste grond. Leef en beleef deze bijzondere week vanuit die hoop!

**zondag 2 april** | Matteüs 21: 1-11

*Hoezo 'Hosanna!'*? De intocht in Jeruzalem: een overweldigende gebeurtenis, zowel voor de uitzinnige menigte die voor Jezus als de zoon van David de rode loper uitlegt, als voor de inwoners van Jeruzalem die erg onrustig worden van dit opgeklopte gedoe. De ene groep heeft hoge verwachtingen van 'de profeet uit Nazaret', de andere helemaal niet. En allebei zitten ze er naast.

Misschien hadden sommigen in de gaten dat de wijze waarop Jezus zich vandaag laat voortbewegen alles te maken heeft met de voorzegging van Zacharia 9. Maar niet dat er naast een ezel ook sprake is van het Lam. Op deze dag, de tiende van de maand Nisan, de dag waarop het paaslam gekozen wordt<sup>5</sup>, zit dat Lam op een ezel. En daarmee gooit God Jeruzalems hoop overhoop. Hij gaat volslagen anders te werk dan wij kunnen verwachten en verzinnen. Altijd. Leer van de ezel, zie het Lam.

Gezegend die komt in de naam van  
de HEER Hosanna in de hoge!

Psalms 118,26



<sup>5</sup> Exodus 12: 3

# Loopjongen



De loopjongen van Jeruzalem heeft aan den lijve ondervonden dat zijn last licht is en zijn juk zacht. Hij met zijn ezelsoren en zijn ezelsbegrafenis. Het ruitertlijke paard, de hoogwaardige kameel, zij komen er niet aan te pas. De hoge eer valt te beurt aan een armzalige ezel. Palmtakken vallen hem te voet. Gezegend is hij die komt in zijn grauwe pak, de lastdrager van de Heer.

*Jaap Zijlstra*



**maandag 3 april** | Matteüs 20: 17-28

*Hopeloos mis* Onbewust ben je je altijd aan het positioneren: hoe verhoud ik mij tot hem, tot haar, tot deze groep? Welke plek neem ik in, wil ik innemen?

Hier wordt de moeder van Jakobus en Johannes ingezet. Zij moet Jezus vragen te beloven dat haar jongens pal naast Hem mogen zitten in zijn Rijk. Je zou dit verzoek positief kunnen duiden; Jezus' boodschap over zijn kruisiging en opwekking laat blijkbaar de hoop op de komst van Zijn Rijk onaangetast. Toch zitten moeder en zoons hopeloos mis met hun verzoek. Jezus had immers al laten weten dat ze alle twaalf plaats zullen nemen op twaalf tronen, naast Hem die in heerlijkheid zetelt op Zijn troon (Matteüs 19: 28)

Wat wil je dan nog meer? De erzetel, natuurlijk!

Zie je de rivaliteit rond Hem die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen? Als Christus zeer binnenkort zijn troon - die van het kruis! - zal bestijgen, wordt Hij geflankeerd door twee misdadigers...

Welke positie wens *ik* in te nemen, in kerk en Koninkrijk?

**dinsdag 4 april** | Lucas 24: 13-21

*In de bodem geslagen hoop* 'Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.'

De twee Emmaüsgangers spreken in de verleden tijd. Al lopend en delibererend proberen ze tot meer inzicht te komen. Maar het resultaat reikt niet verder dan somberheid. Ook het bericht over Jezus' opstaan eerder die dag maakt de verwarring en teleurstelling niet minder.

Ze zijn er vol van, maar tot hun opperste verbazing blijkt er ook nog iemand te bestaan die nergens van weet! En Hij laat hun uiteindelijk horen en zien dat zij *zelf* degenen zijn die nog van niets wisten met betrekking tot de bevrijding van Israël!

Laat toch telkens weer het ontvangen van het gebroken brood ook mijn ogen en oren openen!

### **woensdag 5 april** | Matteüs 26: 31-35

*onze hoop is gebaseerd op wat je niet kunt en wilt hopen* Wat een boodschap: God zal de herder doden en zijn schapen uiteen drijven. Absurd! En toch maakt het deel uit van het reddingsplan van God. Het staat ook al in Zacharia 13: 7.

Ja, wij geloven in een God Die woorden spreekt en daden verricht waarbij wij stilvallen. Stilvallen van onbegrip, niet kunnen vatten, verbijstering zelfs. Wie verzint het dat de gruwelijke dood van de Koning leidt tot verlossing? Een gekruisigde Christus – dat is toch te zot om los te lopen.

En toch... Weet ik me geroepen in Christus gang naar het kruis Gods kracht en wijsheid te zien? Zelfs als anderen dat aanstootgevend vinden? Als ze me een dwaas - een wappie - noemen?<sup>6</sup>

### **donderdag 6 april** | Matteüs 26: 47-56

*Vervulde hoop* Vandaag de *deadline*: Jezus wordt gevangen genomen. Aan zijn leerlingen presenteerde Hij zich vanavond als het Paaslam dat voor hen en ons nodig is om de dood te ontlopen. Hij blijkt de vervulling van Pesach.

Petrus doet nog een ultieme poging de arrestatie van zijn meester te voorkomen. Dat komt hem op een reprimande te staan (en dat is niet voor het eerst): 'Wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen!'

Petrus heeft nog geen idee wat zich hier ontvouwt en in welk plan hij een plek mag innemen, ondanks zichzelf. Het is dan ook een plan dat alles ver te boven gaat. Maar, zegt Jezus, het is ook vervulling van 'de geschriften van de profeten.' Hij, het paaslam, is zélf het Woord dat tot vervulling komt!

Kan mijn hoop dit nog aan? Het is te groots, het gaat mijn verstand te boven, dit trek ik niet, ik vlucht ...

Ook dat nog: Hij doet het zonder ons, volstrekt alleen.

---

<sup>6</sup> 1 Korintiërs 1: 23

Verander je mee?

**vrijdag 7 april** | Matteüs 27: 37

*INRI* 'Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: "Dit is Jezus, de koning van de Joden".'

Zijn doodvonnis is de waarheid.  
De waarheid is zijn doodvonnis.

Denk en voel hier op deze Goede Vrijdag in stilte over door:





## **zaterdag 8 april** | Matteüs 27: 62-66

*Er is hoop* De geestelijke leidlieden maken zich bijzonder druk op de sabbat, want er moet en zal voorkomen worden dat de massa de leugen van Jezus' opstanding gaat geloven. Het zal toch niet gebeuren dat die onruststoker postuum nog meer ontwricht dan hij bij zijn leven al deed!

Pilatus is hun gedram meer dan zat. Kortaf: 'Je kunt een wacht krijgen. En verder: wegwezen, je regelt het maar!'  
Het gevolg is dat hun eigen verzegeling van de steen plus de bewakers nu juist het bewijs van Jezus' opstaan zullen vormen! Ze hebben hun eigen getuigen van de Waarheid georganiseerd!  
Want zijn leerlingen kunnen het niet hebben gedaan!  
De opgestane Waarheid achterhaalt haar wel.  
Wacht maar rustig - want vol verwachting - af, deze stille zaterdag.

### Stille Zaterdag

Hij stond in de storm  
op de plecht van een schip  
en riep: storm, weest stil!  
De storm legde zich neer  
aan zijn voeten.

Hij stond bij het graf  
van een vriend en riep:  
kom naar buiten!  
Zij stem regeerde  
over leven en dood.

Die stem werd ons lief  
toen Hij zei: Kind,  
je zonden zijn je vergeven!  
en dorstig vroeg bij een put:  
geef Mij te drinken.

Die stem die ons heeft gezegd  
hoe te leven, hoe te bidden,  
die stem die ons heeft gezegd  
wie U bent: onze Vader,  
die stem is tot zwijgen gebracht.

Het is stille zaterdag,  
doodstille zaterdag,  
alles is gewoon, doodgewoon,  
of het Woord, het verlossende Woord,  
niet eens en voorgoed werd gegeven...

O God, wek de stem tot leven!



## 9. ALLES WORDT ANDERS



### **Zondag 9 april** | Johannes 20: 1-18

Petrus en Johannes zien een leeg graf maar geloven hun ogen niet. Maria van Magdala hoort haar naam en gelooft. Zij wordt de boodschapper van Pasen: 'Ik heb de Heer gezien!'

### **Maandag 10 april** | 1 Petrus 1: 1-2

Over zo'n begin van een brief lezen we gemakkelijk heen. Lees daarom deze aanhef gelijk nog eens door en sta stil bij wat je leest:

- Hoe typeert Petrus zichzelf? (Lees als het kan ook Johannes 21: 15-19.)
- Voor wie schrijft hij en in welke omstandigheden leven deze mensen? En: waar mogen ze naar uitkijken?
- Hoe begroet Petrus hen?

### **Dinsdag 11 april** | 1 Petrus 1: 3 **opnieuw geboren**

Opnieuw geboren, leven in hoop. Laat je vandaag door deze woorden leiden.

### **Woensdag 12 april** | 1 Petrus 1: 4-5

Er ligt iets voor straks iets ons klaar. En wat doet dat met ons dagelijks leven nu?

**Donderdag 13 april** | 1 Petrus 1: 6-7

Verdriet en loutering? Past dat bij de blijdschap van Pasen? Het past in ieder geval maar al te vaak bij de werkelijkheid van alledag. Is het niet bij jezelf, dan wel bij een ander. Is het niet hier, dan wel daar. Het is juist de kunst om het leven altijd en overal te leven in het licht van Pasen.

**Vrijdag 14 april** | 1 Petrus 1: 8-9

Onuitsprekelijke hemelse vreugde: kun je je daar iets bij voorstellen? We zeggen wel eens dat iets hemels is, of dat je van iets heel blij wordt. Maar komt dat in de buurt van wat hier wordt bedoeld? Of kom je het pas op het spoor als je kijkt de bron ervan – *uw redding*?

**Zaterdag 15 april** | 1 Petrus 1,10-12

De mensen aan wie Petrus schreef hadden het niet gemakkelijk. Zie je hoe Petrus hen hier bemoedigt: de profeten van lang geleden hadden hén op het oog bij hun hun troostwoorden, hun van God ontvangen beloften!

**Zondag 16 april** | 1 Petrus 1,13-16

Al het moois wat tot nu aan de orde is gekomen, wordt afgesloten met een bijna nuchtere oproep: hou jezelf en elkaar in de gaten! (De Bijbel is een boek vol mensenkennis!) Dat wordt onderbouwt met een citaat: 'Wees heilig, want Ik ben heilig'. Het zijn woorden die ook op dat moment al oeroud waren (ze komen uit Leviticus)<sup>7</sup> maar die niet aan tijd gebonden zijn. Ook nu, Pasen 2023, zijn ze springlevend: Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, want: 'Wees heilig, want ik ben heilig'.

Als je zo het leven wilt leiden, is de verandering blijvend.

---

<sup>7</sup> Leviticus 44-45

Verander je mee?

